

Open Venster

Kerkblad Protestantse Gemeente Brielle

Gemeenteberaad

Roep om koster

Pech onderweg

Vastenactie en vastenmaaltijden

Samen naar het museum

Kinderkring in de 40-dagentijd

44e jaargang
nummer 1 - februari 2024



Protestantse gemeente
Brielle



Gejeremieer

Als je aan het jeremiëren bent, dan zit het je blijkbaar niet mee. Dan ben je aan het klagen, aan het jammeren. Dat woord jeremiëren is afgeleid van de profeet Jeremia die we uit de Bijbel kennen. In de Veertigdagentijd, de tijd naar Pasen toe, lezen we uit dat bijzondere Bijbelboek.

Er wordt veel geklaagd, heb ik de indruk. Het lijkt wel of het aantal ontevreden mensen groeit. Er wordt geklaagd over van alles en nog wat. Over de prijzen in de supermarkt die omhoog gegaan zijn, over de energieprijzen, over de huizenprijzen. Over de overheid die minder doet dan we wensen of juist dingen doet die we niet willen. Het vertrouwen in de overheid en in de politiek wordt kleiner. In de uitslag van de laatste Tweede Kamerverkiezingen hoor ik de ontevredenheid van mensen terug. Juist de partijen die het hardste klagen hebben royaal zetels gewonnen. Het geklaag over het grote aantal asielzoekers werd een belangrijk thema en het lijkt gehoor te hebben gevonden bij menig kiezer. Alsof dat de grootste uitdaging is waar we als land voor staan. Alsof de oplossing voor dat probleem is de aantallen naar beneden brengen. Volgens mij is dat net zo iets als besluiten om voortaan minder water door de Rijn ons land binnen te laten stromen. Ik ben benieuwd wat voor regering er gevormd gaat worden met welke speerpunten. En ik hoop dat er minder geklaagd wordt. Soms is er reden om te jeremiëren. Neem de toeslagenaffaire, de tragische gevolgen daarvan en de trage afhandeling door de overheid, het is godgeklagd. Maar soms klagen we misschien wel te snel. Als we zien hoe goed de meesten van ons het hebben, in welke rijkdom en welvaart we leven zeker vergeleken met grote delen van de wereld waar armoede of oorlog heerst, dan is er eerder reden tot dankbaarheid en tevredenheid.

Ik blijf het vreemd vinden dat de profeet Jeremia in ons taalgebruik is terecht gekomen met het woord jeremiëren. Dat zal te maken hebben met een ander Bijbelboek, Klaagliederen, dat in de traditie ook aan de profeet Jeremia wordt toegeschreven. Dat is in de Bijbel een klein boekje met 5 hoofdstukken met klaagzangen over de verwoesting van Jeruzalem. In dat boekje wordt inderdaad gejeremieerd. Maar we weten niet of Jeremia de schrijver is. In het veel grotere Bijbelboek Jeremia (52 hoofdstukken) wordt niet gejeremieerd. Het is veel eerder een boek dat op zoek gaat naar de positieve, hoopvolle toon.

Het boek Jeremia ontleent zijn naam aan een profeet uit de landstreek Juda die rond 600 voor Christus ongeveer veertig jaar in Jeruzalem als profeet optrad. Het boek is een verzameling van profetieën en verhalen die betrekking hebben op de jaren rond de verovering en de val van Juda en Jeruzalem in 586 voor Christus.

Jeremia leefde dus in een rottijsd, in een bange tijd, in een tijd dat een groot deel van zijn volksgenoten gevangen werd genomen, uit Jeruzalem werd gedeporteerd en verplaatst naar een plek ver weg in Babel. Er is sprake van etnische zuivering. Het is een oorlogssituatie, misschien wel vergelijkbaar met wat de Palestijnen in Gaza overkomt. Een groot deel van de bevolking weggejaagd



Rembrandt: Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem.

van huis en haard. Veel huizen en infrastructuur zijn compleet verwoest door de bezetter. Met de bedoeling om het leven daar moeilijk, zo niet onmogelijk te maken. Genoeg reden om te klagen, zou je zeggen.

Het centrale thema van het boek Jeremia is dat de schuld voor de catastrofe die het volk treft, mede bij het volk zelf en zijn leiders ligt. De levenswijze van de mensen en van de politieke leiders was er een van graaien en onrecht en niet een politiek van omzien naar de armen. Net als in de andere profetische boeken van het Oude Testament is er de oproep tot verandering en tot het afzweren van sociaal onrecht. Zorg goed voor de armen, de weduwe, de wees en de vreemdeling. Als je door verkeerde, egoïstische politiek en dito gedrag van de bevolking jezelf in de nesten werkt, dan is dat je eigen schuld. Dat is ongeveer de gedachte van de profeet Jeremia. Jeremia hekelt ook het vanzelfsprekende vertrouwen dat sommigen om hem heen hadden dat hen als volk met de tempel van God niets ergs zou overkomen. Het gaat er naar zijn overtuiging om dat je dóet wat God van je vraagt, niet dat je je tempel- of kerkzaakjes netjes op orde hebt. Jeremia is heel realistisch in het onder ogen zien van alle narigheid die zijn volk treft. Maar dat is voor hem geen reden tot klagen. Hij blijft hoopvol gestemd, vol vertrouwen dat de woorden van de Heer en het dóen van de woorden van de Heer een belofte inhouden van een hoopvolle toekomst. Realistisch en positief staat hij in het leven.



– en vele duizenden, ontheemd, een Kyrie voor de 40-dagentijd

Op 19 april 1995 vielen bij het Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City 168 doden en 800 gewonden als gevolg van een aanslag met een autobom door een ex-soldaat met anti-regeringssympathieën. Deze ingrijpende gebeurtenis gold tot 11 september 2001 als de grootste terroristische aanslag in de Verenigde Staten. De aanslag veroorzaakte veel angst en leidde tot een stortvloed aan veiligheidsmaatregelen. Het was de directe aanleiding voor het ontstaan van het lied 'Bring peace to earth again' van de hand van de Lutherse theoloog en pastor Herman G. Stuempfle jr. Hij schreef het in de nadagen van de bomaanslag die eveneens werden getekend door het nieuws over de etnische zuiveringen op de Balkan. Hij stuurde het lied, waarin hij 'de algehele staat van de wereld' in ogenschouw nam, op naar de 'Hymn Society in the United States and Canada', die het een jaar later plaatste in het tijdschrift *The Hymn*, voorzien van een melodie van Perry Nelson. Stuempfle nam het vervolgens

ook op in zijn eigen verzamelbundel *Redeeming the Time*. Snel daarna vond het lied zijn weg naar diverse kerkelijke liedbundels in de VS, waaronder *Evangelical Lutheran Worship* uit 2006. De redactie van het Liedboek trof het lied daarin aan en liet het in het Nederlands vertalen door Ite Wierenga. Zo kwam het als Lied 997 in ons Liedboek terecht.

Opvallend is dat het lied midden in een regel lijkt te beginnen. Wat gaat eraan vooraf? In een tijd waarin het nieuws wordt beheerst door mensen die gevlucht zijn uit eigen land is deze liedtekst hoogst actueel. Het lied is bijvoorbeeld te gebruiken als gezongen Kyrie, maar ook bij andere gelegenheden waarbij vrede en gerechtigheid centraal staan. Zeker ook als interne twisten verdeeldheid zaaien (zie strofe 3). De melodie moet als drie lange zinnen gezongen worden. De eerste en tweede melodieregels zijn elkaars varianten. De derde regel is als een refrein.

(informatie ontleend aan liedboekcompendium.nl)

1

– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

2

Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

3

En binnen heerst de bitt're twist, het woord wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

4

O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

Roep om koster ...

Het is zo langzamerhand wel bij iedereen bekend: de financiële situatie van onze Protestantse Gemeente Brielle (PGB) is niet rooskleurig. De laatste jaren wordt iedere jaarrekening afgesloten met een tekort, met andere woorden: onze reserves slinken snel.

Dit is de reden waarom de PGB bij de pensionering van Ina van Veen als onze koster niet zal overgaan tot het benoemen van een nieuwe koster in vaste dienst.

Wij hebben daarom de keuze gemaakt om te gaan werken met een groep vrijwilligers die de kostertaken gaat vervullen. De bedoeling is dat deze groep vrijwilligers zo'n omvang heeft dat ieder lid een beperkt aantal keren per jaar aan de beurt is.

DRINGENDE OPROEP

De kerkenraad vraagt dringend om, indien u de mogelijkheden heeft om enkele malen per jaar de kosterfunctie in te vullen,



u hiervoor op te geven. Alleen als wij allemaal, ieder op zijn plaats en naar zijn mogelijkheden, ons steentje bijdragen, kunnen wij onze PGB goed laten blijven functioneren.

Belangstelling graag kenbaar maken of informatie inwinnen bij:
Tom van der Lugt, telefoon 06-57760186
of 0181-411289.

Namens de kerkenraad,
Wim Littooj, voorzitter



Pech onderweg

Twee leerlingen van rabbi Eliëzer zijn met een koetsje op weg naar hem om samen de sabbat te vieren. Op de smalle weg naar Medzji rijdt een grote koets met een span paarden vlak voor hen. Het rijtuig is van een rijke edelman. Het is zwaar beladen en het gaat daarom niet al te snel. En omdat de koets nogal breed is, kan het kleinere en snellere koetsje er niet langs. Stapvoets gaat het verder. "Zo komen we nooit op tijd om met onze rabbi de sabbat te vieren!"

"God zal ons leiden", zegt zijn vriend. "Op elk pad en bij iedere bocht kunnen we verrast worden."

De weg wordt nog smaller en ineens stopt de koets van de edelman. Wat blijkt? Midden op de zandweg staat een melkkar met een gebroken wiel.

Tot verbijstering van de vrienden laat de edelman zijn koetsier de melkboer helpen. De melkbussen worden overgeladen naar het rijtuig en de melkwagen opzij geduwd. Daarna gaat de koets nog langzamer dan daarvoor weer verder. Maar, wat een opluchting, daar neemt de grote koets een afslag en ligt de weg naar Medzji open. Het koetsje met de twee vrienden gaat in gestrekte draf verder en komt meer dan op tijd voor de sabbatviering in Medzji aan.

"Zie je wel dat ik gelijk had? Als die grote koets niet voor ons had gereden, waren wij op die kapotte melkkar gestuit. We hadden moeten wachten tot het wiel gerepareerd was. Die melkboer had voor ons, twee eenvoudige joden, nooit zijn kar met volle melkbussen opzij geduwd!"

Het staat toch niet op je voorhoofd wat je politieke voorkeur is?

Dit oude joodse verhaal, kwam ik tegen in een bundel vol joodse verhalen van Gottfrid van Eck (wilde-eendproducties.nl), getiteld 'De koe die naar de hemel vloog'. Het verhaal laat zien dat klagen niets oplost als het anders gaat dan we willen. Dat kan wel zo zijn maar uitgerekend op zo'n dag als 'Blue Monday' - de derde maandag in januari - zit alles gewoon tegen. Natte sneeuw, ijzige temperatuur. Volle parkeerplaats bij de super en bij het afrekenen ook nog eens de verkeerde rij. Lekker klagen lucht dan even heerlijk op. Maar lost natuurlijk niks op. Dat snapt ook dominee Goorhuis uit Friesland. Als er ook binnen onze kerk zo'n 15 tot 23 procent PVV-stemmers zitten en een PVV-kabinet op de loer ligt, dan kun je beter niet ach en wee, roepen, maar dan trek je aan de bel. Dus roept hij de landelijke kerk op parlement en ons volk te waarschuwen; de rechtstaat is in gevaar. En plaatselijke kerken moeten, vindt hij, zich afvragen of PVV-stemmers wel mogen meedoen aan het avondmaal.

Nou eigenlijk wel. Dat uitsluiten van deelname aan het avondmaal is nogal dubieus. Het staat toch niet op je voorhoofd wat je politieke voorkeur is? Maar tegengeluid geven als een hele groep landgenoten wordt weggezet als inferieur, is zeker nodig. Daar moeten we ons wel degelijk druk om maken.

Even een déjà vu. In de dertiger jaren van de vorige eeuw stonden de kranten bol van ingezonden brieven over het opkomen van de fascisme en de houding tegenover de Joden. Aan de ene kant werd Hitler verheerlijkt als een door God gezonden redder die



Fietsen van Ai Weiwei, gezien in het Kunsthall in Rotterdam.

zijn land behoeftte voor het communisme. En waren het niet met name de Joden die het gezonde nationaliteitsbesef van de massa verzwakten en klaarstoomden voor de klassenstrijd? En had Mussolini er niet voor gezorgd dat er weer, door fascistisch beleid, orde heerste in Italië en de treinen bijvoorbeeld op tijd reden? Daar kon ons land toch een voorbeeld aan nemen. Aan de andere kant de heer Janse uit Biggekerke, hoofd van een christelijke lagere school, die de Nederlandse calvinisten waarschuwde voor het fascisme met haar 'godsloochening en menschvergoding'. Moet dat ons land uit de chaos helpen?, vroegen de schoolmeester en met hem hoogleraren van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) zich af. Is christelijk fascisme wel te verkiezen boven het goddeloze bolsjewisme? Achteraf weten we hoe men in die tijd had moeten kiezen. Anno nu voelen we natuurlijk ook op onze Hollandse klompen echt wel aan wat er fout zit bij onze populistische mannenbroeders. Dat eeuwige geklaag van "die hele woningcrisis en al die andere hoofdpijndossiers ... zo op te lossen als we ..." loopt toch alleen maar uit op een tunnelvisie.

De twee leerlingen van rabbi Eliëzer kwamen erachter dat er achter elk ongemak toch een andere horizon kon liggen, na elke bocht soms een ander vergezicht.



Van de diaconie

Dank

De Diaconie werkt aan missionaire doelen die binnen de Protestantse Kerk in Nederland ieder jaar opnieuw worden samengesteld, geactualiseerd en afgestemd op situaties in de Nederland en de gehele wereld, speciaal in Colombia (zie hieronder). Ook voor de collectebestemmingen in 2024 zijn diverse doelen namens de PKN opgenomen.

Uw persoonlijke giften en de royale inzamelingen worden nauwlettend beheerd. De diaconie is dankbaar dat u de collectiedoelen steeds weer ruimhartig bedeeft.

Colombia

Op 16 januari jl. was er een regionaal overleg en informatieavond over het gezamenlijke collectiedoel in de hele Classis Delta. De projectleider namens de PKN, de heer Nick Rijnbende, en de Praktisch Theologe ds. Jeannet Bierman, werkzaam in Colombia voor de Classis, waren deze avond aanwezig om ons overduidelijk kenbaar te maken hoezeer hulp in Colombia nodig is. In een land verscheurd door dood en verderf onder de bevolking is het werk zeer zwaar en moeilijk maar overduidelijk een zegen voor bewoners in steden en inheemse bevolkingsgroepen alsook voor de opleiding van jonge Colombianen tot theoloog of kerkelijk werker.

Sage

Samenwerkende Gemeenten (Sage) is een overleg van ambtsdragers binnen de kring Voorne-Putten en Rozenburg van de Classis Delta. Binnen SaGe is onze diaconaal werker, Tonn den Otter de animator en organisator namens de gezamenlijke PKN-kerken in Voorne aan Zee. Hij zal in samenwerking met alle diaconieën en de Instelling van Schuldhulpmaatje en Hip Helpt, een en ander opzetten en organiseren, vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Wanneer u overweegt te helpen, hoe dan ook, neem dan contact op met de diaconaal werker: tonndenotter@protestantsekerk.nl.

Vangnetoverleg

Op maandag 13 november is een vernieuwde start gemaakt onder leiding van wethouder van Sociale zaken, Anneke Postma, met een zelfde samenstelling uit alle kernen van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, de diverse kerken (diaco-

nieën) waren goed vertegenwoordigd.

Op maandag 12 februari is er het eerstvolgende Vangnet-overleg, Voorne aan Zee, in gebouw De Man te Oostvoorne, onze kerkgemeenschap wordt vertegenwoordigd door ds. Eibert Kok, diaconaal werker Tonn den Otter en diaken Willem Chr. Meyboom. Deze keer staat de kwestie 'Armoede' centraal.

Lente Lunch

Ook in 2024 zal er een Lente Lunch georganiseerd worden. Vorig jaar werd dit voor het eerst in de lente gehouden en na evaluatie is besloten deze manier te handhaven. De eerst verantwoordelijke binnen de organisatie is diaken Grace van der Elst. Zij zal met de vaste medewerkers een en ander in 2024 wederom organiseren. De datum van de Lente Lunch is woensdag 15 mei 2024.

Toelichting bij collecten

Wanneer u één van de beoogde collectiedoelen in het bijzonder wilt steunen, kunt u een storting doen op bankrekening NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle, onder vermelding van het specifieke doel van uw keuze.

Algemeen doel

17 maart 2024

Deze zondag collecteert de Diaconie voor een algemeen doel, dat is bestemd voor onvoorziene (nood)hulpacties die door uw Diaconie worden gesteund.

Bangladesh

11 februari

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Opuang gestrande vluchtelingen

18 februari

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Zoals gestrande vluchtelingen in Griekenland. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is.

Omzien naar gevangenen

25 februari

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien.

Libanon

3 maart

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op en geeft bijscholing aan voorgangers voor het hele Midden-Oosten.

Sterke vrouwen in Indonesië

10 maart

8 maart is er de Internationale Vrouwendag. Vandaar het doel: Sterke vrouwen binnen de Kerk van Indonesië. Lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

Kinderen Rwanda

24 maart

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda zijn schaars en in het algemeen zijn er in het land zeer weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen.



Kerstherberg en ontwikkelingen in 2024

De drukke kerstperiode is voorbij en het nieuwe jaar is al begonnen. Tweede Kerstdag in De Sjoel was erg gezellig bij de Kerstherberg. Dank aan de vrijwilligers van de Diaconie die alles hebben voorbereid en uitstekende zorg hebben verleend aan alle bezoekers. We hadden ongeveer 45-50 bezoekers, van alle leeftijden, en velen waren aanwezig rond de soepmaaltijd. Waar we wekelijks met een klein gezelschap aanschuiven voor een aanschuiflunch, werd De Sjoel getransformeerd met een grote lange tafel waar iedereen kon aanschuiven, vol belegde broodjes en bruisend van de gesprekken.

Iedereen voelde zich welkom, vaste bezoekers van de Sjoel, maar ook voorbijgangers; bij het langslopen werden enkele bezoekers vrolijk uitgenodigd. In Brielle was het op Tweede Kerstdag vrij rustig in de binnenstad. Eén echtpaar dat verrast reageerde, zocht een restaurant om een paar uurtjes te overbruggen, en bij binnenkomst waren ze blij met de ontvangst en soepmaaltijd in de Sjoel. En andere bezoekers, een vader en zoon uit Hellevoetsluis, waren in de Sint-Catharinakerk op kerstavond en zagen de uitnodiging op de achterkant van het programma. Ook was er een aantal mensen uit andere kerken in de regio, waar de uitnodiging ook stond.

Tijdens de Kerstherberg blijft de kerstsfeer rond de Sjoel dwarrelen, met kerstliedjes en later op de middag wordt er onder het genot van een glaasje glühwein of advocaat een boeiend kerstverhaal verteld. Alle vrijwilligers waren enthousiast om dit in 2024, en wellicht ook op andere momenten in het jaar te doen. Samen eten en tijd voor elkaar vrijmaken was zeer waardevol voor degenen die anders niet veel bezoek zouden hebben gehad van familie die ver weg woonde of er niet meer is. De boodschap van het kerstverhaal, dat God zijn zoon de wereld in heeft gestuurd, geeft hoop in donkere tijden, maar om dat samen te vieren en vreugde te voelen met elkaar hoort ook bij de Kerst. De dag werd afgesloten met nog een Kerstverhaal door Willem Christian. Nog een keer dank aan de vrijwilligers die ons spontaan kwamen helpen.

Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe plannen met zich mee. Bij de Sjoel blijven we open op maandag en vrijdag, met lunch op maandag en op vrijdag is er een Repair Café van 10.00 tot 14.00 uur. Op de achtergrond, en dat samen met de Diaconie, ben ik druk bezig met het onderzoeken en eventueel opzetten van een

Schuldhulpmaatjesproject samen met andere kerken in de regio. Dit betekent dat De Sjoel voor het project Schuldhulpmaatje ook wekelijks spreekuur zou kunnen houden, waar mensen vragen kunnen stellen over hun geldzorgen. Vrijwilligers zullen een training krijgen om dit persoonlijk en effectief te kunnen doen. Het is pionierend werk maar wel nodig. Het blijft voor sommigen lastig waar hulp te vinden is in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Als de ontmoetingsplek in de Sjoel laagdrempelig contact kan realiseren en ruimte kan creëren voor gesprek, doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp, of een luisterend oor wanneer dit niet soepel verloopt, worden meer mensen ondersteund en geholpen. Ik kom graag in gesprek met input en ideeën van anderen.

Als ik hoor hoe de Diaconie (en velen uit de kerken in Brielle) al jaren mensen in nood helpen (onder andere met de Voedselbank, de Wereldwinkel en de Rommelmarkt in de Coppelstockstraat), en andere organisaties in Brielle steunt met het fonds dat in de kerk wordt gegeven, word ik zeer aangemoedigd dit werk verder te ontwikkelen. De woorden uit Micha 6: 8 geven mij ook een duidelijke leidraad voor het diaconaal werk, en ik hoop dat ik anderen hierin ook kan bemoedigen.

'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.' (NBV21)

Tonn den Otter

t.denotter@protestantsekerk.nl



Vastenactie en vastenmaaltijden: steun Stichting Maha Mata

Ook dit jaar verzorgt de Oecumenische werkgroep weer drie vastenmaaltijden in de Vastentijd. Dit jaar wordt er geld opgehaald voor Stichting Maha Mata. Zij verzorgt een project dat heet 'Creating Possibilities'. Ze zorgt voor onderwijs voor volwassenen en kinderen, organiseert elk jaar een vrouwenvoetbaltoernooi en reikt elk jaar een aantal fietsen uit aan vrouwen die daar wonen en werken. Het project vindt plaats in het uiterste westen van Nepal. Het landschap is daar vrij vlak, waardoor je je ook met een fiets goed kan verplaatsen. Zo kunnen de vrouwen op de fiets naar het land, of de kinderen naar school brengen of een ziek persoon naar een dokter vervoeren.

Een fiets kost ongeveer 85 euro. We hopen een mooi bedrag op te halen tijdens de maaltijden om heel wat fietsen te kunnen realiseren. Op woensdag 6 maart zal Linda Scheppink van Stichting Maha Mata het project toelichten. De maaltijden zijn op woensdag 21 februari, woensdag 6 maart en woensdag 20 maart van 17.45 tot ongeveer 19.15 uur. De vastenmaaltijden, sobere maaltijden bestaande uit soep en brood, zullen ook dit jaar weer gehouden worden in het Kerkgebouw van de Vrijzinnige gemeente Brielle aan de Kerkstraat te Brielle. De opbrengst van de vastenmaaltijden zijn dus bestemd voor Stichting Maha Mata.

Elke vastenmaaltijd zal er een spreker aanwezig zijn die vertelt over zijn of haar roeping om, al dan niet op vrijwillige basis, dienstbaar te zijn voor kerk en/of maatschappij.

U kunt zich aanmelden voor één of meerdere maaltijden. Er zullen intekenlijsten in de kerken komen. Graag op de avond van de vastenmaaltijd, uw eigen soepkom en lepel meenemen.

Na elke maaltijd zal Aryanna met de bus, voor uw vrijwillige bijdrage, bij de uitgang staan.

Oecumenische werkgroep Brielle
Janie Klerk, Hennie Deur, Arja Schokker
en Aryanna Herscheid.



Nieuws uit de
gemeente



Van de kerkenraad

De kerkenraad kwam op 11 januari bij elkaar. Besproken werden onder meer het vieren van het avondmaal op Paasmorgen, het opvoeren van een musical en het houden van een gemeentebeeraad.

Avondmaal op Paasmorgen

Het vieren van het avondmaal is niet alleen ter gedachtenis aan de gekruisigde Heer, maar zeker ook aan het vieren van de opgestane Heer! Dus er is zeker iets te zeggen voor een viering van het avondmaal op Paasmorgen.

Maar het vieren van het avondmaal wordt door velen die vaak alleen nog op feestdagen naar de kerk komen, ook ervaren als een drempel of zelfs een belemmering. Terwijl met name op feestdagen laagdrempeligheid van belang is. Voorgesteld is daarom de viering van het avondmaal te verplaatsen naar een andere zondag tussen Pasen en Pinksteren. De kerkenraad stemt unaniem in met dit voorstel en wijst voor dit jaar 14 april aan.

Musical

In onze kerk is er een traditie van musicals. In eerdere jaren werden Esther (2000), Jozef (2002), Paulus (2009) en Maria (2014) opgevoerd. Een kleine groep gemeenteleden onderzoekt nu of het opvoeren van de musical Ruth te realiseren is. De komende maanden wil de groep de mogelijkheden inventariseren en deelnemers zoeken. In het tweede halfjaar kunnen dan de repetities gehouden worden en kleding en decor gemaakt worden.

Voor de opvoering van de musical wordt aan februari '25 gedacht. Net als voor de musical Maria, proberen we ook dit keer weer samen te werken met de protestantse gemeente in Hellevoetsluis. Dat is nu nog niet helemaal zeker.

Natuurlijk hangt er aan zo'n project een prijskaartje. Maar door kaartverkoop kan dit project budget neutraal gerealiseerd worden. De kerkenraad is enthousiast over het voorstel en stelt zich garant voor eventuele meerkosten. Ook stelt ze de kerk beschikbaar als mogelijke repetitieruimte.

Gemeentebeeraad

De kerkenraad is volop bezig met de vraag: 'Hoe kunnen we blijven kerken in ons monumentaal, maar erg duur kerkgebouw en hoe houden we onze financiën op orde.' Daar hangen heel wat zaken onder zoals: kunnen we de kosten die met pensioen gaat vervangen door een groep vrijwilligers, kunnen we de kerk nog wel verhuren voor evenementen en concerten, hoe houden we het warm in de kerk, wat heeft prioriteit in het onderhoud enzovoort, enzovoort ... Vragen die ongetwijfeld ook bij velen van u leven. Graag willen we daarover met u in gesprek op een gemeentebeeraad op zondag 3 maart, aansluitend aan de eredienst.

Eerstvolgende kerkenraad

De eerstvolgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op donderdag 29 februari 2024.

Oecumenische viering in de week van het gebed voor de Eenheid

Op 21 januari werd de Oecumenische viering gehouden in de RK kerk aan de Nobelstraat.

De kerk zat praktisch vol en het was een mooi gezicht om dat weer eens mee te maken. Het is sowieso fijn om met meerdere geloofsgemeenschappen onder één dak een viering te hebben. De viering werd geopend door Arja Schokker van de Vrijzinnigen Gemeente Brielle. Zij schonk water in een kalabas, als uitnodiging om samen te vieren en te praten. We zouden twee voorgangers en twee lectrices hebben, vertegenwoordigd van de PGB en de RK kerk. Helaas waren zowel de voorganger als de lectrice van de PGB ziek. Maar Ronald Dits heeft de overweging van dominee Eibert Kok, mooi over kunnen brengen. We lazen over Abraham die reizigers op doortocht verwelkomde met water en voedsel en het evangelie ging over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wie is mijn naaste? Ook de kinderen werden niet vergeten, want voor hun was er een kinderdienstdienst in het zaaltje naast de kerk. De organist uit de Catharijnekerk speelde voor deze gelegenheid op het orgel in de RK-kerk wat die liederen zeer ten goede kwam.

Het materiaal voor de viering was ons aangedragen door de mensen uit Burkina Faso. Zij hadden ook een liturgische schikking bedacht die Hilly Timmermans en Coby van Ommeren prachtig in elkaar hadden gezet.

De verschillende maten van de boomstammetjes staan voor verbondenheid en 'eensgezind naast elkaar staan', ieder met zijn eigen religieuze achtergrond. De gekleurde bloemen rondom de bron, verbeelden de diversiteit van Gods volk - zo vormen wij

een kleurrijke eenheid, rondom de bron van liefde, barmhartigheid en medeleven. De drie bij elkaar gebonden amaryllissen staan voor de liefde.

Liefde is het DNA van het geloof. God is liefde en de liefde van God heeft ons één gemaakt.

Na de dienst was er nog gelegenheid voor koffie, thee en koek. Al met al een heel geslaagde viering.

De oecumenische werkgroep wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan deze viering. Met elkaar hebben we er iets moois van gemaakt. Dank jullie wel.





Van de kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2024

Om het werk binnen onze kerkelijke gemeente - zoals het pastoraat; waaronder de kerkdiensten - mogelijk te maken doen wij aan het begin van elk kalenderjaar een financieel beroep op u als gemeentelid. Zo brengen wij jaarlijks een groot bedrag bij elkaar. Voor uw bijdrage daaraan zijn wij u zeer dankbaar.

In de afgelopen periode zijn onze vrijwilligers weer op weg geweest voor de Actie Kerkbalans. Zij hebben bij u een enveloppe met informatiefolder bezorgd. En vervolgens uw toezeggingsformulier bij u

opgehaald. Ook in 2024 hopen wij op uw betrokkenheid en financiële steun. Zodat wij in elk geval in dit jaar alle activiteiten van onze kerkelijke gemeente kunnen voortzetten.

Rommelmarkt

In 2023 was de totale opbrengst van de Rommelmarkt maar liefst 25.000 euro. Een geweldig resultaat! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: heel erg bedankt!

Toeristenbezoek

Ook de opbrengst van het toeristen-

bezoek in het toeristenseizoen 2023 is indrukwekkend: bijna 13.000 euro. Alle gastvrouwen, gastheren en ieder ander die aan dit resultaat heeft bijgedragen: heel veel dank!

Begroting 2024

In dit kerkblad vindt u de verkorte versie van de begroting 2024. Deze is ook gepubliceerd op de website van onze kerkelijke gemeente; daar kunt u de verkorte versie van de begroting vinden onder Organisatie bij het item College van kerkrentmeesters.

Samen naar het museum

In tegenstelling tot eerdergenoemde datum willen wij op zaterdag 2 maart 2024 met elkaar weer een bezoek brengen aan een museum. Dit keer staat het Chabot Museum in Rotterdam op het programma. Daar wordt momenteel een tentoonstelling gehouden over de Oostenrijkse kunstenaar Werner Berg 'Het leven als kunst'. Wij willen om 10.45 uur verzamelen bij Lotus om dan gezamenlijk te vertrekken naar Rotterdam. Na de koffie of thee krijgen wij een rondleiding. Deze start om 12.30 uur. Aansluitend kunnen wij indien gewenst gezamenlijk ergens lunchen.

Wil je mee op 2 maart, dan graag opgave per mail r.v.toor@hotmail.com of per telefoon 06 4461 2867.

Een museumjaarkaart is in het museum geldig. De kosten van de rondleiding bedraagt voor de hele groep 95 euro. Gelieve rekening te houden met een bijdrage in de kosten voor de rondleiding en het vervoer.

Wil je ook aangeven bij de aanmelding of je wilt rijden en hoeveel personen mee kunnen rijden.

Wij kijken naar jullie aanmeldingen uit.

Riet van Toor en Alina van Meggelen



NU TE ZIEN IN HET CHABOT MUSEUM 18.8.2023 - 3.1.2024

WERNER BERG
HET LEVEN ALS KUNST



Zin-op-zondag-wandeling

Na een enerverende spelletjesbijeenkomst op 21 januari staat de volgende Zin-op-zondag-activiteit gepland op zondag 3 maart. We gaan opnieuw wandelen, dit keer over de wallen van Brielle. De wandeling start en eindigt bij de Sint-Catharijnekkerk. We beginnen iets later dan de vorige keren. Na de kerkdienst is er in de kerk eerst een gemeenteoverleg. Waarschijnlijk gaan we vanaf ongeveer half één aan de wandel. Wandelend gaan we met elkaar in gesprek over zin.

Kerstactie Hartelborgt

Wij hebben op 19 december namens de kerken hier in de regio de kerstactie voor de jongeren in de Hartelborgt uitgedeeld.

Op verzoek van de geestelijk verzorger hebben we er ook een paar sokken bij gestopt. Dat houdt ook in dat de 100 paar ontdaan moesten van alle klippjes, haakjes enzovoort. Je kunt nooit weten wat zij er van kunnen maken. Ieder jaar wordt de controle strenger.

Namens Robbert Omzigt, de geestelijk verzorger van de Hartelborgt de volgende woorden:

"Het doet en deed de jongeren erg goed dat er buiten vele mensen zijn die aan hen denken. En dan niet alleen de tasjes met de mooie inhoud, maar ook persoonlijk door jullie overhandigd. Hartelijk dank."

Jolanda Haeck en Klara Reuter

Kinderneuvendienst

18 februari
25 februari
3 maart
10 maart
17 maart
24 maart

Kerkdiensten Plantage

(vrijdag 18.30 uur)

9 februari ds. Helene Perfors
23 februari Johanneke van Vliet
8 maart Belia en Henk Lugtenburg
22 maart Emiel van Asperen

Agenda

Februari

12 Crea-doe, 14.00 uur, Sjoel
12 Moderamen, 10.00 uur, Sjoel
15 Leeskring in de 40-dagentijd,
19.30 uur, Dorpskerk Oostvoorne
19 Crea-doe, 14.00 uur, Sjoel
21 Vastenmaaltijd, 17.45 uur, Kerkstraat
22 Alles wat Ademt, 20.00 uur, Sjoel
22 Leeskring in de 40-dagentijd,
19.30 uur, Dorpskerk Oostvoorne
26 Crea-doe, 14.00 uur, Sjoel
26 Pastorale raad, 19.45 uur, Sjoel
29 Kerkenraad, 19.45 uur, Sjoel
29 Leeskring in de 40-dagentijd,
19.30 uur, Dorpskerk Oostvoorne

Maart

2 Samen naar het museum
3 Zin op zondag, 12.30 uur wandeling
4 Crea-doe, 14.00 uur, Sjoel
6 Vastenmaaltijd, 17.45 uur, Kerkstraat
7 Diaconale raad, 19.45 uur, consistorie
7 Leeskring in de 40-dagentijd,
19.30 uur, Dorpskerk Oostvoorne
11 Crea-doe, 14.00 uur, Sjoel
11 Tijdgenoten, 20.00 uur Sjoel
14 Leeskring in de 40-dagentijd,
19.30 uur, Dorpskerk Oostvoorne
16 Samen naar het museum
18 Crea-doe, 14.00 uur, Sjoel
19 Kerkrentmeesters, 20.00 uur
20 Vastenmaaltijd, 17.45 uur, Kerkstraat
21 Alles wat Ademt, 20.00 uur, Sjoel
21 Leeskring in de 40-dagentijd,
19.30 uur, Dorpskerk Oostvoorne

Andersoortige dienst

Op zondagmorgen 10 maart staat een andersoortige dienst gepland. Hoe die er precies uit gaat zien staat bij dit schrijven nog niet vast. We zijn nu niet begonnen bij de vorm, maar bij de inhoud: de lezing uit Jeremia 29. Daaruit ontstaan allerlei gedachten die we verder uitwerken tot een zinvolle viering op 10 maart.



Bij de diensten

Marcus

Dit jaar volgen we de evangelielezingen uit Marcus, maar in de 40-dagentijd en ook in de Paastijd komt verschillende keren de evangelielezing uit Johannes. Daarnaast is er in de 40-dagentijd een alternatief spoor met lezingen uit de profeet Jeremia. De kinderneuvendienst volgt de evangelieverhalen. In de kerkdiensten en in de symbolische schikking zal Jeremia een hoofdrol spelen.

11 februari

Marcus 1: 40-45. Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar de genezen man bazuïnt het overal rond.

14 februari, Aswoensdag

Op deze dag is er geen viering in de Sint-Catharijnekerk, maar dit is wel de dag die het begin van de 40-dagentijd markeert.

18 februari, 1e zondag in de 40-dagentijd

Jeremia 1: 4-19. Jeremia wordt geroepen om profeet te zijn.
Marcus 1: 12-15. Jezus wordt veertig dagen in de woestijn op de proef gesteld.

25 februari, 2e zondag in de 40-dagentijd

Jeremia 18: 1-12, 19: 1-2, 10-13. Jeremia gaat naar de pottenbakker en gebruikt een aarden kruik als voorbeeld.
Marcus 9: 2-10. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op de berg worden Jezus' kleren helder wit.

3 maart, 3e zondag in de 40-dagentijd

Jeremia 26: 1-19. Jeremia krijgt problemen vanwege de boodschap die hij verkondigt.
Johannes 2: 13-22. Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg bij de tempel.

10 maart, 4e zondag in de 40-dagentijd

Jeremia 29: 1-14. Jeremia schrijft een stimulerende brief aan de ballingen in Babel.
Johannes 6: 4-15. Jezus deelt met vijf broden en twee vissen eten uit aan iedereen.

17 maart, 5e zondag in de 40-dagentijd

Jeremia 32: 1-15, 26-29, 36-44. Terwijl Jeruzalem belegerd wordt en Jeremia gevangen zit, koopt hij een akker.
Johannes 12: 20-33. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen.

Viering Avondmaal in de Paastijd

Het is in de Sint-Catharijnekerk gebruik om in de Paasmorgendienst het Avondmaal te vieren. Na overleg in de Werkgroep Eredienst en de Diaconie heeft de Kerkenraad besloten om die Avondmaalsviering te verplaatsen naar een van de andere zondagen in de Paastijd. Waarom?

Uit de vroege kerk krijgen we de indruk dat bij elke samenkomst op de dag van de Heer de maaltijd gevierd werd. Ook in de vierde eeuw, toen de kerk van een minderheidsbeweging de godsdienst van de staat werd, bleef het gebruik om op zondagmorgen het Avondmaal te vieren. Er ontstond de gewoonte om de viering in tweeën te splitsen: het eerste deel met de verkondiging voor iedereen (met een lage drempel) en het tweede deel waarin het Avondmaal gevierd alleen voor hen die door belijdenis en doop tot de inner circle behoren. De geloofsleerlingen en belangstellenden vertrokken halverwege. Doordat in de Middeleeuwen bijna alle mensen in West-Europa gedoopt waren, verdween die splitsing tijdens de dienst tussen gedoopten en belangstellenden.

Met de Reformatie veranderde de gang van zaken. Calvijn wilde vasthouden aan een wekelijkse viering van het Avondmaal, maar dat lukte niet. In Genève werd bepaald dat het Avondmaal vier keer per jaar gehouden moest worden. Die gewoonte werd in protestants Nederland overgenomen. In Nederland werd zo een dienst zonder Avondmaal de regel, een Avondmaalsdienst de uitzondering. Bij een Avondmaalsdienst kwamen ook minder mensen. Een Avondmaalsviering werkte blijkbaar drempelverhogend.

Dat laatste speelt nog en is in de overwegingen een doorslaggevend argument geworden om de viering van het Avondmaal te verplaatsen naar een zondag ná Pasen. Om niet onnodig drempels op te werpen voor de Paasmorgen. Op Paasmorgen zijn – net als met Kerst – meer kerkgangers en gasten aanwezig die anders niet komen. We willen juist op Paasmorgen de drempel graag laag houden. Iedereen is welkom!



Kerkdiensten Sint-Catharijnekerk

Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl.

Collecten

zondag 11 februari 10.00 uur ds. Marijke van Selm (Oostvoorne)	6e zondag na Epifanie liturgische kleur is groen (kanselruil)	Eredienst Kerk in Actie Onderhoud
zondag 18 februari 10.00 uur ds. Eibert Kok	1e zondag van de 40-dagentijd liturgische kleur is paars kindemevendienst	Eredienst Kerk in Actie Onderhoud
zondag 25 februari 10.00 uur ds. Gerard Wolfert (Zuidland)	2e zondag van de 40-dagentijd liturgische kleur is paars kindemevendienst	Eredienst Binnenlandse diaconie Onderhoud
zondag 3 maart 10.00 uur ds. Eibert Kok	3e zondag van de 40-dagentijd liturgische kleur is paars kindemevendienst gemeenteberaad na de dienst	Eredienst Kerk in Actie Onderhoud
zondag 10 maart 10.00 uur ds. Eibert Kok	4e zondag van de 40-dagentijd liturgische kleur is paars kindemevendienst	Eredienst Kerk in Actie Onderhoud
zondag 17 maart 10.00 uur ds. Eibert Kok	5e zondag van de 40-dagentijd liturgische kleur is paars kindemevendienst	Eredienst Diaconie Onderhoud
zondag 24 maart 10.00 uur ds. Peterjan van der Wal (Rockanje)	Palmzondag liturgische kleur is paars kindemevendienst (kanselruil)	Eredienst Kerk in Actie Onderhoud

Let op!
Tijdens de diensten wordt de kerk beperkt of niet verwarmd.
Trek iets warmes aan!

God laat groeien; bijna lente

Nou ja, bijna lente? Maar je kunt nu wel al bloembolletjes kopen en als je goed om je heen kijkt, zie je her en der in tuinen kleine groene puntjes van bloembolletjes uit de grond komen. En als het straks écht lente is, komt er een bloem uit het bolletje.

Als een bloembolletje in de grond zit moet je het daar in alle rust laten groeien en als het nodig is, water geven.

Zoals je een bloembolletje aan de aarde toevertrouwt, zo vertrouw je je gebed toe aan God. Je vertelt Hem waar je verdrietig over bent of wat je vraag is. Net als bij de aandacht voor het bloembolletje in de aarde moet je in je gebed aandacht geven aan iets waarmee je zit of laten merken dat je juist dankbaar bent voor wat je allemaal hebt.

En je kijkt goed of je iets ziet gebeuren.



Misschien verhoort God je gebed of misschien gebeurt er iets anders en word je alleen al getroost door het bidden over je zorgen of juist dankbaar voor iets waar je niet op gerekend had. Dat geeft hetzelfde gevoel als je ziet dat de bloem uit het bolletje is gekomen.

Kinderkring in de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd is er weer op alle zondagen kinderkring. Het project 'Wat goed dat jij er bent!' van Kind op zondag wordt gevolgd met prachtige verhalen, een projectboek en een projectlied. Elke zondag in de Sint-Catharijnekerk!

Thema Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd: 'Ga mee'

In de periode van Aswoensdag tot en met Pasen worden de teksten van het oecumenisch leesrooster gebruikt. Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden die terug te zien zijn in de bloemschikking. De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de lezing elkaar raken.

De Veertigdagentijd staat dit jaar in het teken van teksten van Jeremia. De teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar van het oordeel, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin; het is wegdoen, opruimen om ruimte te maken voor iets nieuws. Kort gezegd gaat het in de komende vastentijd veel over het kruis met het oog op opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de stille

week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, onder het oordeel, met het oog op een nieuw begin (Klaagliederen 3, vers 21, 'Niet voor eeuwig verstoot de Heer'). De basisschikking is een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde. Aan de bol wordt iedere keer iets toegevoegd passend bij de lezingen van de vieringen.



De Weg, de Waarheid en het Leven

Toen ik klein was had ik dromen
Van een hemels paradijs
Waar ik eens terecht zou komen
Na een hele lange reis
O er waren zoveel wegen
Ik ging ze één voor één
En ik kwam van alles tegen
Maar ze leidden nergens heen
Ze leidden nergens heen
Naar de waarheid wou ik zoeken
Want ik wist dat die bestond

En ik las in dikke boeken
Tot ik dacht dat ik het vond
En ik dronk met volle teugen
Maar m'n vreugde werd verdriet
Want ik leefde in de leugen
De waarheid zag ik niet
De waarheid vond ik niet
Ik verlangde naar het leven
En ik dacht: dan ben ik vrij
Meestal duurde het maar even
Dan ging het weer voorbij

Ik heb overal gezworven
Door een onbekend gebied
Ik ben duizendmaal gestorven
Het leven vond ik niet
Het leven vond ik niet
Toen ik niets meer had te dromen
Aan het einde van de reis
Mocht ik bij m'n Vader komen
In Z'n hemels paradijs
Hij vergaf mij al m'n zonden
Heeft me van mijzelf bevrijd

Toen heb ik de weg gevonden
't Is Jezus die mij leidt
't Is Jezus die mij leidt

Elly & Rikkert Zuiderveld



Op weg naar Pasen in de Veertigdagentijd

Zondag 14 februari is de eerste zondag van de 40-dagentijd. Dat wil zeggen veertig dagen voor Pasen - de zondagen niet meegeteld - begint de veertigdagentijd. Deze weken gebruiken we om ons voor te bereiden op het grote feest van Pasen. Mensen eten vaak minder uitgebreid, snoepen niet bijvoorbeeld en drinken geen wijn. Bidden vaker en denken na over hoe je moet leven. De veertig dagen doen denken aan de tijd dat Jezus in de woestijn was en niets at. Jezus was daar veertig dagen en nachten voordat hij de mensen over God ging vertellen.

Het evangelie volgens Matteüs

Daarover lees je in het evangelie volgens Matteüs, dat één van de vier evangeliën is die in de Bijbel in het Nieuwe Testament staan. Het evangelie volgens Matteüs is het eerste hoofdstuk in het Nieuwe Testament. Ook in het evangelie volgens Marcus, het oudste van de vier evangeliën, en het evangelie volgens Lucas en Johannes lees je mooie verhalen over hoe je moet leven met Jezus. Evangelie betekent het goede nieuws. Het is het goede nieuws over Jezus.

Matteüs wordt een leerling van Jezus (Matteüs 9, vers 9 t/m 13)

Jezus gaat om met slechte mensen

Zo was Jezus een keer onderweg en zag hij een man zitten bij het tolhuis (een soort belastingkantoor). De man heette Matteüs.

Jezus zei tegen hem: "Kom ga met mij mee", waarop Matteüs meeging. Later was Jezus met zijn leerlingen bij Matteüs thuis om te eten. Daar kwamen ook tollenaars en andere mensen die meeeeten. Toen de farizeeën (groep mensen die de wet goed kenden) al die mensen zagen zeiden ze tegen de leerlingen: "Jullie meester hoort niet te eten met tollenaars en slechte mensen."

Toen Jezus dat hoorde zei hij:

"Een dokter is er niet voor gezonde mensen, maar voor zieke mensen. Met mij is het net zo. Ik ben er niet alleen voor goede mensen, maar ik ben gekomen om aan 'slechte' mensen het goede nieuws te vertellen.

Denk eens na over deze woorden van God: Ik wil geen offers maar ik wil dat jullie goed voor elkaar zijn."



Weetje

Belasting

In de tijd van Jezus regeerden de Romeinen in het land Israël. De mensen moesten dus aan de Romeinen belasting betalen. Die belasting werd ingezameld door tollenaars. Dat waren vaak geen Romeinen maar Joden, de inwoners van Israël. De Romeinen vonden het prima als de tollenaars meer geld vroegen dan nodig was. Als ze maar genoeg aan de Romeinen betaalden. Op die manier konden tollenaars best rijk worden, door het geld van hun landgenoten te stelen. Daarom hadden de Joden vaak een grote hekel aan tollenaars.

Zelf doen

Jezus op visite

Bij wie zou Jezus op bezoek gaan als hij nu op aarde was?
Verzamel een paar dagen foto's of artikelen uit de krant of uit een tijdschrift van mensen van wie jij denkt dat Jezus hen wel zou bezoeken.

MOERLAND NOTARIS

ESTATE-PLANNER • AGRARISCH SPECIALIST

- Op maat gesneden notariële dienstverlening & estateplanning
- Testamenten, samelevingscontracten en huwelijksvoorwaarden
- Integrale behandeling van nalatenschappen
- Oprichting, statutenwijzigingen, aandelenoverdracht, fusies, splitsingen voor BV's
- Alle onroerend goed transacties
- Oprichting en statutenwijzigingen Verenigingen en Stichtingen
- Leveringen, hypotheek, splitsingen, erfpacht, opstal, schepen

Kosteloos 1e adviesgesprek (max. 1/2 uur)

Maerland nz 48-49 3231 CG Brielle
Postbus 42 3230 AA Brielle
T +31 (0) 181 41 23 44
F +31 (0) 181 41 28 19
E info@moerlandnotaris.nl

www.moerlandnotaris.nl



Vrienden van de Sint-Catharijnekerk



Nee, deze trui is niet te koop bij de Vrienden. Wat we wel doen is o.a. het verzorgen van de glazen toegangsdeuren, nieuwe LED verlichting in de kerk, vernieuwing van de informatiezuil, bijdrage aan de restauratie van het Coppelstockraam. Helpt u ook mee? Aanmelden kan via de website. www.vriendencatharijne.nl

Dé sleutel tot uw nieuwe thuis!



- ✓ Woningaanbod
- ✓ Huuraanbod
- ✓ Agrarisch aanbod
- ✓ Bedrijfsaanbod
- ✓ Taxaties



Ambachtelijk en vakkundig inlijstwerk



Voor het inlijsten van:

- foto's
- schilderijen
- litho's
- borduurwerk
- zeefdrukken
- posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken van schilderijen

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl



AL MEER DAN 60 JAAR

Protestantse Gemeente Brielle te Brielle college van kerkrentmeesters		Begroting, versie 1 Jaar 2024		
Totaal exploitatie				
		begroting 2024	begroting 2023	rekening 2022
Opbrengsten en baten				
Baten onroerende zaken		€ 17.284	€ 45.284	€ 39.770
Rentebaten en dividenden		€ 14.900	€ -	€ -
Bijdragen levend geld		€ 131.000	€ 132.500	€ 147.710
Subsidies en bijdragen		€ 20.000	€ 15.000	€ 17.130
totaal baten		€ 183.184	€ 192.784	€ 204.610
Uitgaven en Kosten				
Kosten kerkelijke gebouwen		€ 42.973	€ 90.450	€ 83.600
Kosten overige niet-kerkelijke eigendom/inventaris		€ 11.025	€ 10.500	
Afschrijvingen		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.006
Pastoraat		€ 101.273	€ 96.450	€ 98.073
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten		€ 13.125	€ 12.500	€ 5.646
Verplichtingen/bijdragen andere organen		€ 12.968	€ 12.350	€ 10.530
Salarissen en vergoedingen		€ 85.767	€ 90.800	€ 77.551
Kosten beheer, administratie en archief		€ 14.175	€ 13.500	€ 18.501
Rentelasten/bankkosten		€ 2.100	€ 3.000	€ 4.507
totaal lasten		€ 288.406	€ 334.550	€ 303.414
Saldo baten - lasten		€ -105.222	€ -141.766	€ -98.804
Incidentele baten		€ -	€ -	€ 39.585
Incidentele lasten		€ -	€ 8.500	€ -
totaal		€ -	€ -8.500	€ 39.585
Resultaat Verslagjaar		€ -105.222	€ -150.266	€ -59.219
Onttrekkingen bestemmingsreserves		€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen		€ -	€ -	€ -
Toevoegingen bestemmingsreserves		€ -		€ 18.003
Toevoegingen bestemmingsfondsen		€ -	€ -	€ -
totaal		€ -	€ -	€ -18.003
Resultaat		€ -105.222	€ -150.266	€ -77.222

Begroting 2024

De begroting voor 2023 is opgemaakt met als basis een nieuwe meerjarenbegroting over de jaren 2024 tot en met 2029. In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 5%. De baten voor 2023 zijn iets hoger begroot dan 2021 en 2022. De kosten van het gebouw de Catharijnekkerk, de kosten van het pastoraat en de salarissen zijn al jaren de grootste posten van de begroting: in 2024 83% van de kostenbegroting. De overige kosten zijn in lijn met de voorgaande jaren en het beleidsplan, rekening houdend met het inflatiepercentage, opgenomen. Medio 2024 gaat onze koster met pensioen, zij wordt niet vervangen door een professionele koster; de erediensten willen we gaan invullen met vrijwillige koster tegen betaling van een vrijwilligersvergoeding. Vanaf 2025 zullen de salariskosten t.o.v. 2023 40.000 euro lager zijn.

In de meerjarenbegroting is ervoor gekozen om het pastoraat met 1 predikantsplaats in stand te houden inclusief alle kosten die hiermee samenhangen. In de meerjarenbegroting is ervoor gekozen dat de kosten die gemaakt moeten worden voor het kerkgebouw beperkt worden. Denk dan aan het alternatief verwarmen van de kerk door middel van warmtekussens, dit scheelt structureel 10 tot 15 duizend euro per jaar.

De onderhoudsvoorziening wordt niet verder opgehoogd, en het onderhoud wordt teruggebracht tot noodzakelijke reparaties; jaarlijks worden de kosten hierdoor beperkt met 30 duizend euro. In de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat het kerkgebouw niet meer actief verhuurd gaat worden. De reeds gemaakte afspraken voor 2024 blijven staan.

Het ontbreken van een professionele koster bemoeilijkt het actief verhuren van de kerk. De opbrengsten zijn vanaf 2025 in de meerjarenbegroting op 0 gezet.

Het kerkgebouw is een grote kostenpost. In het eerste halfjaar van 2024 zal de kerkenraad van de PGB gaan onderzoeken wat de opties zijn met betrekking tot de Catharijnekkerk. Dit alles resulteert in een lager tekort van 45 duizend euro t.o.v. 2023 maar nog steeds een begroot tekort van 105.000 duizend euro. Het resultaat van dit tekort is dat onze reserves verder dalen.

De volledige begroting ligt gedurende vijf dagen na publicatie in het kerkblad ter inzage bij de penningmeester Sonja Timmermans met wie u telefonisch een afspraak kunt maken via nummer 0181-418808.

Fysio Friso
www.fysio-friso.nl 0181-779757

Fysiotherapie
Oedeemtherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Ademhalings- en ontspanningstherapie
Knie-, heup- en schouder revalidatie
Chronische pijnklachten
Looptraining bij 'etalagebenen'
Neurorevalidatie
COPD training
Valpreventie
Oncofit



Ommeloop 450, 3232 SX Brielle
Muider slotpad 4, 3223 DG Hellevoetsluis



Tandprothetische praktijk
Bob Koetsenruijter
adviesgesprek altijd gratis



Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl
(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)



**VRIENDEN VAN DE
SINT-CATHARIJNEKERK**



Nee, deze trui is niet te koop bij de Vrienden.
Wat we wel doen is o.a. het verzorgen van de glazen
toegangsdeuren, nieuwe LED verlichting in de kerk,
vernieuwing van de informatiezuil, bijdrage aan de
restauratie van het Coppelstockraam.
Helpt u ook mee? Aanmelden kan via de website.
www.vriendencatharijne.nl



UITVAARTVERZORGING
KIEVIT

*Uw laatste wensen
in goede handen*

0181-488088
Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl

UITVAARTCENTRUM KIEVIT
Stoofweg 2, Hellevoetsluis

Burg. Letteweg 36
3233 AG Oostvoorne
Tel. 0181-488088

Meidoorn 4
3248 XE Melissant
Tel. 0187-601166

Ineke en Hans de Reus, een gouden bruidspaar

Op 13 december 1973 trouwden Ineke en Hans de Reus. Toen ik Ineke in de kerk vroeg of ze een interview voor het kerkblad op prijs stelde zei ze: "Er is veel om dankbaar voor te zijn. Dus, ja dat wil ik wel."

Zorg

Direct aan het begin van het gesprek met Ineke en Hans gaat het over hun jongste zoon Cris, hun zorgenkind. Hij werd gezond geboren en groeide aanvankelijk normaal op. Op 3-jarige leeftijd kreeg hij lichamelijke klachten. Na veel zoeken naar de oorzaak bleek hij leukemie te hebben. Door de chemo en bestralingen die hij kreeg ontstond er verkalking in zijn hersenen. Hij functioneert nu als een kind van zeven jaar maar is inmiddels 42. Hij woont in Hekelingen in een beschermde woonvorm. En vijf dagen per week is hij aan het werk in de Bollaarshoeve. In het weekend is hij bij zijn ouders thuis aan de Waterweg.

Dankbaar

Het is wel bijzonder dat Ineke aangeeft dankbaar te zijn en dat je dan direct zo'n verhaal hoort. Dankbaar zijn ze dat hij nu zijn eigen plekje heeft. En terugdenkend aan die moeilijke tijd herinneren ze zich nog dat ze door iedereen om hen heen werden geholpen. Hun oudste zoon Ron was toen zes jaar en ging in Brielle naar school. Bij de ouders van klasgenoten was hij altijd welkom en werd hij liefdevol opgevangen.

Terug naar hoe het begon

Ze werden gekoppeld door zijn vriend en haar vriendin. De moeder van Ineke was er in het begin niet zo blij mee want Hans vroeg om een pilsje in plaats van koffie of thee. Een pilsje dronken zij op een doordeweekse dag niet. Maar het kwam helemaal goed en Hans werd al gauw geaccepteerd. Toen de vader van Ineke jong overleed bleek Hans een man met gouden handjes te zijn. Hij was automonteur maar repareerde alles voor zijn schoonmoeder.

Ze woonden een jaar in Spijkenisse maar verhuisden al snel naar hun eerste huisje aan de Groene Kruisweg. Een vochtig huisje dat dateerde uit 1928. Daar werden hun kinderen geboren.

Grappige bijkomstigheid is dat Ron geboren en aangegeven is in Vierpolders en Cris in Brielle. Geboren in hetzelfde huis. In die tussentijd werd Vierpolders gemeentelijk Brielle.

Het huisje aan de Groene Kruisweg is in 1996 afgebroken en aan de andere kant van hun grote tuin is een mooie bungalow aan de Waterweg verrezen waar Hans veel zelf aan heeft kunnen meebouwen.

Dagelijks werk

Ze werkten allebei en konden elkaar afwisselen bij de zorg thuis. Hans was als procesoperator in Europoort meestal thuis als Ineke ging werken bij de rubberfabriek in Hellevoetsluis. Voor Ineke was het belangrijk om weg te kunnen en de zorg voor het gezin



even over te laten aan Hans. Nu zijn ze allebei alweer elf jaar met pensioen en hebben het goed samen. Ze bezorgen de maaltijden van 'Tafeltje dekje' en genieten van de contacten die dat oplevert. Ineke werkt al jaren mee bij de maaltijden die in de kerk georganiseerd worden en Hans helpt dan ook bij het 'verbouwen' van de kerk. Ineke gaat naar yoga en Hans komt tot rust als hij op zijn scooter kan stappen om zo maar wat rond te rijden. De grote tuin en het kasje daarin vragen veel tijd. En ze hebben drie kleinkinderen van 11, 9 en 7 jaar die in Vierpolders wonen. Daar moet wel eens opgepast worden in de schoolvakanties. Cadeautjes noemt Ineke de kleinkinderen.

Dankbaarheid

Hun 50-jarig huwelijk hebben ze in Spanje gevierd met hun beide zoons, schoondochter en de kleinkinderen. Met z'n allen in een groot huis. Dat was een feest. Terugkijkend op hun gezamenlijk leven zijn ze dankbaar dat ze al vijftig jaar samen zijn. Dat is niet iedereen gegeven. De moeder van Ineke werd op haar 48e al weduwe.

We feliciteren hen namens de hele gemeente en wensen hen nog veel geluk samen in harmonie met hun kinderen en kleinkinderen.

Trudy Morgenstern

Woede centraal in Leerhuis

Op donderdagavond 8 februari is in het Leerhuis de tweede avond over 'Woede'. Op 25 januari hield schrijver Jan Brokken een boeiende lezing met voorbeelden uit zijn werk hoe woede ontstaat en doorwerkt in het leven van mensen. De volgende Leerhuisavond met ds. Marijke van

Selm over woede in de Bijbel. Ze studeerde als theoloog af op het thema Bijbelse woede, en vroeg zich af: 'Moeten we altijd vergeven, of zijn er Bijbelse argumenten om dat niet te doen? En hoe dan?'

Plaats: De Sjoel.

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: vijf euro, contant of met betaalpas aan de deur.

De Leerhuisavond met Frits de Lange en Eessa Frieman die in november niet door kon gaan, is verplaatst naar woensdagavond 17 april.

OP aARDE

EEN BOERDERIJ MET
ZAAL, ZORG, ZIN & ZON

Zorgboerderij
Zaalverhuur
Zingeving
Rust & ruimte

Energienutraal

Sleepseweg 9
3231 LG Brielle
www.boerderijopaarde.nl
info@boerderijopaarde.nl
0181-760 130



Vandaag besteld, vandaag in huis.

NIEUW

Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. Dat is al handig. Maar helemaal handig is **PLUS Express**: daarmee heb je je boodschappen 2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur al klaar bij jouw PLUS.



PLUS

Beleef het verschil.

Plus Bos Reede 36 3232 CZ Brielle



SchuldHulp
Maatje

HipHelpt

REPAIR CAFE

Communicatie met de x-factor...

De communicatiepartner voor groot en klein!

Ontwerp & Dtp | Webdesign | Reclame | Advertentie
Drukwerk | Uitgeverij | Marketing & Strategie
Artwork & illustratie | Tekst & redactie | Fotografie

Bastion X
Communicatie Partners

Nauwe Sloopje 1b
3231 BW Brielle
T 0181 417 111
info@bastionx.nl
www.bastionx.nl

Superverse bloemen

maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18

Zeg het met bloemen

BLOEMETJES & BIJTJES

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com



Bedankt

Hartelijk dank voor de bloemen die wij als blijk van medeleven mochten ontvangen. Fred heeft inmiddels succesvol een stamceltransplantatie ondergaan en is na een zware tijd weer thuis. We zijn zeer dankbaar dat we voorzichtig weer vooruit kunnen en mogen kijken.

Fred en Rina Sparnaaij

Na de rollercoaster van de laatste maanden, die gelukkig tot stilstand kwam door een heel positief bericht in december, zijn we dankbaar voor de bloemen van de kerk en de lieve kaarten en berichten vanuit de gemeente.

Hoe fijn is het te merken dat je in deze verdrietige periode gesteund wordt door gebed en aandacht.

Bedankje Vluchtelingenwerk Brielle

Dankzij de fijne samenwerking met Annette en Pieter is dit alles gelukt. Bij deze ook dank aan John Bos voor het verzorgen van de tassen. Hieronder een bericht van dank voor de kerstpakketten.

**Willemijn Kon,
diaken in de bediening**

Woensdag 20 december mochten wij van Vluchtelingenwerk Brielle weer namens de Sint-Catharijnekkerk kerstpakketten uitdelen. We hebben dit jaar negen nieuwe adressen blij kunnen maken. Waarvan twee gezinnen met een gehandicapt kind

Wij hopen op een goed 2024 en wensen u hetzelfde met iedereen die u lief is!

**Arjen van der Knaap
Marjon Hogeweg**

Zeer verrast waren wij met de prachtige bos bloemen die we mochten ontvangen op zondag 7 januari als groet van onze kerkelijke gemeente.

Hartelijke dank hiervoor.

Leen en Arja van Geest

Wij waren aangenaam verrast door de bloemen uit de kerk die we mochten ontvangen na de knieoperatie van Ria.

Hartelijk dank voor het medeleven.

Ria en Joost de Koning.



Meeleven met zieken

Hoe kun je als gemeente goed met elkaar meeleven, ook als mensen in het ziekenhuis terecht komen of in een andere verpleeginrichting? Dan helpt het om van elkaars situatie te weten. In het verleden werd daarvoor wel het ziekenbord in de kerk gebruikt. Daarop konden bijvoorbeeld ziekenhuisopnames worden vermeld. Dat bord wordt nauwelijks meer daarvoor gebruikt en de vraag is of dat het geschikte middel is.

In de kerkenraad is het voorstel gedaan om de mogelijkheid te scheppen om op de zondagsbrief die elke zondag in de kerk wordt uitgedeeld het wel en wee van gemeenteleden te vermelden. Die informatie moet dan lopen via de predikant die er wekelijks een bericht van maakt voor de zondagsbrief. Vanzelfsprekend wordt er alleen melding gemaakt van opname in of ontslag uit ziekenhuis of verpleeginrichting als de persoon dat zelf op prijs stelt. Dus als u een bericht vermeld wilt hebben op de zondagsbrief, geef dat dan door aan de predikant.

en een gezin waarvan de vader een chronische ziekte heeft. Een van onze cliënten kwam met zijn vrouw het pakket ophalen. Zij hadden voor ons een appelkoek gemaakt en de tekst van het zelfgemaakte kaartje wil ik graag aan u doorgeven:

Ons leven zou muziek zijn

Als we op elk moment

De juiste toon zouden treffen

Dat 2024 een jaar mag zijn waar veel muziek in zit.

**Hartelijk dank
namens Vluchtelingenwerk Nederland
Lily de Kruijff**



Huispaaskaars bestellen

Zoals gebruikelijk kunt u ook nu weer een huispaaskaars bestellen. Ze zijn er in de lengtes van 25, 30, 40 en 60 centimeter. De hele maand februari ligt de bestellijst in de kerk. U kunt erop aangeven welke kaars u wilt hebben. Hennie Deur zorgt dan dat ze vóór Pasen in huis zijn. Als de kerkenraad de keuze gemaakt heeft voor de Paaskaars in de kerk dan staat dit ook op de bestellijst vermeld.

Heeft u vragen aan over de kaarsen dan kunt u met Hennie Deur bellen of mailen, 0181-414931 of w.deur1kpnplanet.nl.

Inleveren kopij

Kopij inleveren voor **8 maart** 12.00 uur: onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe kerkblad komt uit op **21 maart**. Voor foto's: Joost de Koning, (0181) 416043.

Onze kerk is ook te volgen op:



Protestantse Gemeente Brielle



pgbrielle

Lekker eten?

't Voorhuys heeft het voor u!

- belegde broodjes
- partyschalen
- cadeaupakketten

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

't Voorhuys
Nobelstraat 3
Brielle



AANNEMINGSBEDRIJF

ldvandijk.nl

L.D. van DIJK BV BRIELLE

06-44110026

WERKPLAATS (0181) 416506

MAARLAND ZUIDZIJDE 43

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Voor al uw
schilder-, behang- en glaswerk
staan wij tot uw beschikking met een
**goed advies, service
en vakwerk**

www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

AMBIANCE BLOEMBINDERIJ

Voor al uw bloemwensen

Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334

maandagochtend gesloten



 **BIKE Totaal**

VAN OUDENAARDEN



Nieuwe naam Vertrouwde service

Profiel 'de Fietsspecialist' van Oudenaarden
gaat verder als Bike Totaal van Oudenaarden.
Kom je snel eens kijken?

Groetjes van het hele team!

MEER DAN **1000M²** FIETSPLEZIER!

T Woud 4 | 3232 LN Brielle | 0181-413351 | www.biketotaalvanoudenaarden.nl

**RUIM 5000 M²
TUINPLEZIER IN
VIERPOLDERS**



Alles voor kamer & tuin!



**TUINCENTRUM VAN DEN BERG
BESTAAT AL RUIM 51 JAAR!**


M. van den Berg

Wij leveren alles op het gebied van:
tuinplanten • kamerplanten • snijbloemen
sierbestrating • tuinhout • potten • aarde
bestrijdingsmiddelen • meststoffen.

 www.facebook.com/tuincentrumvandenbergh

Tuincentrum - Bloemsierkunst M. van den Berg
Hogeweg 8, 3237 LD Vierpolders • Tel. (0181) 41 21 79 • Fax (0181) 41 86 60
info@tuincentrumvandenbergh.nl • www.tuincentrumvandenbergh.nl
Openingstijden: ma-vrij 8.30 - 17.30 uur, zaterdag 8.30 - 17.00 uur.